

*Gækkevers*

# Gækkevers



Postbudet bander i denne tid,  
de mange breve med spøg og vid.  
Han må jo op ad de mange trapper,  
der kommer fler, jo mer han sig rapper.  
Det gør mig ondt, thi nu må jeg lave  
vers til den æk, jeg fandt i min have,  
du skal jo ha' den, min fine ven,  
vær så artig, her har du den.



En dag da vinden blæste,  
og katten stod og hvæste,  
da sagde jeg til Poul:  
"Hent mig din skovl,  
så jeg kan kaste vinden væk  
og finde mig en vintergæk."

Mit navn det står med prikker,  
pas på det ikke stikker.



# Gækkevers

Kære .....

Et lige kys kan du ej få,  
i vejen sidder næsen.  
Men et på skrå kan også gå,  
i fald du ej er kræsen.



Ved en lille bladløs hæk  
stod en lille vintergæk,  
og den smilte nok så blid  
i den strenge vintertid.  
Om den ingen duft kan sprede  
fra sig i de store bede,  
er det dog en lyst at se  
en lille blomst i frossen sne.



Under havens sne  
kan det ofte ske  
at når jeg skraber sneen væk  
finder jeg en vintergæk

Gækken sender jeg  
i et brev til dig  
inden påske gi'r du svar,  
hvem der brevet skrevet har

Navnet, som du ser,  
har jeg skrevet her,  
det er svært at gætte, når  
navnet kun med prikker står.



Ha, ha - nu er du gækket,  
og gækket skal du være.  
Indtil en mus fanger en kat.  
Indtil en høne lægger æg i din hat.  
Indtil en hare fanger en hund,  
og to rosiner vejer et pund.  
Gækkerens navn det står med æg!  
Pas på, du ikke får skæg

# Gækkevers

Gæk, gæk, gæk  
put ..... i en sæk.

Send ham Paris  
på ryggen af en gris.



En lille nisse på potten sad.  
Han var så glad, så glad.  
Og da jeg ned i potten så,  
en lille gæk i bunden lå.  
Digtet i Vejle af 24 snegle.  
Skrevet i Rom af professor Vom.  
Gæt så, hvorfra brevet kom.



Jeg sender dig et gæk, gæk, gæk  
mit navn er blevet væk, væk, væk.  
I stedet står der prik, prik, prik.  
Læg dit hoved dybt i læg, læg, læg,  
det gælder påskeæg, æg, æg.  
Mit navn det stor med prikker,  
pas på de ikke stikker.



Oh, jeg har købt en høne,  
som lægger store æg.  
Men æggene den lægger,  
dem vil jeg lægge væk.  
Og bytte til et større af chokolade som,  
du får hvis du kan gætte,  
fra hvem mon gækken kom.



# *Gækkevers*

Solens varme våren vækker  
op af jordens gem.  
Skønne, hvide vintergækker muntert titter frem.  
Da jeg i min have kigged'  
på en lille gæk,  
straks den sagde, mens den nikked':  
"Bær mig med dig væk!"  
Denne lille gæk jeg sender  
til dig i mit brev.  
Gæt nu hvem af dine venner  
disse linjer skrev.



En dag jeg fandt en vintergæk,  
men samme dag mit navn blev væk.  
Nu må du bruge din forstand  
og se, om du det gætte kan?



Hare kom igen i år,  
for nu er det blevet vår.  
Kom og læg et lille æg,  
for det synes vi er skæg`.



Nu skriver jeg et brev,  
og du skal gætte, hvem der skrev.  
I brevet er en vintergæk,  
den må du ikke kaste væk,  
men jeg skal ha' et påskeæg,  
hvis ikke du kan gætte,  
hvem der har skrevet dette.



# *Gækkevers*

Inde i en vinterhæk,  
stod en lille vintergæk.  
Den var nylig kommet op,  
derfor frøs den lille krop.  
Mit navn det står med prikker,  
Pas på det ikke stikker.



Jeg sender hende en gave,  
en blomst fra en have,  
den første, der fremtræder,  
en ridder i hvide klæder,  
hans kappe er grøn,  
selv er han meget skøn,  
En gæk lader hun sig kalde,  
det monne mit hjerte befalde,  
Min gæk skal hun være  
fra vinter til sommer med ære.



En vintergæk skød sneen væk  
- så kæk.  
Jeg sender den fra ven til ven nu hen og siger: Gæt!  
- det er så let med det med prikker små  
mit navn du må forstå.



Se, jeg skrabad' sneen væk  
fandt en lille vintergæk  
med bitte grønne blade.  
Her jeg sender den til dig,  
mon du så kan sige mig,  
hvem der skrabad' sneen væk,  
fandt den lille vintergæk  
på jordens kolde flade?

# Gækkevers



Bag busk jeg fandt en gæk så sød,  
jeg troede den af kulde var død.  
Nu sender jeg den til dig, min ven.  
Tæl prikkerne små - og gæt fra hvem.



En sol så gul.  
En sommerfugl.  
En vintergæk, mit navn blev væk.  
Nu til dig jeg gækken sender,  
håber ikke du mig kender.



Hvem har denne gæk dig sendt?  
Kan du gætte, jeg er spændt.  
Hvis du taber, beder jeg dig  
sende et påskeæg til mig



En vintergæk, en sommer nær,  
en fugl foruden vinger.  
En lille ven, som har dig kær,  
en kærlig hilsen bringer.  
Mit navn, det står med prikker,  
pas på det ikke stikker.



Denne lille gækkegave  
den er vokset i min have.  
Den er blevet blomsten din.  
Du er blevet gækken min  
indtil du betaler med æg af chokolade.